

30 januari 2016

Jaargang 2, nummer 6

Begonnen bij Sportslink!

Nieuwsbrief Gert Daling

Gert Daling is door de Gereformeerde Gemeente in Drijber uitgezonden naar Zambia, om daar als sportcoach aan de slag te gaan. Hij zal hier werken voor de internationale zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie.

Thuisfront Team

Contactpersoon:

Ds. Hans Scholing

Gebed coördinator:

Evert en Diana de Mots

Nieuwsbrief en PR:

Rianne Maris

Financiën fondserving:

Gert-Jan Stevens

Vertrouwenspersoon:

Henk Mulderij

Om te danken:

- Voor de december-periode, het verhuizen en de vakantie
- Voor de start bij Sportslink
- Voor het welzijn van Gert

Om te bidden:

- Dat Gert binnen Sportslink zijn draai zal vinden en de werkzaamheden goed op gang komen.
- Voor nieuwe contacten met buurtgenoten.
- Voor Gert persoonlijk. Dat het goed zal blijven gaan en dat hij ziet wat God's weg voor hem is. Om aan te sluiten bij wat God bezig is te doen.
- Voor veiligheid op de weg
- Voor middelen om de ICT apparatuur bij OM Zambia te vernieuwen

Hier is nieuwsbrief nummer 6! Gert heeft ondertussen alweer veel meegemaakt, waarover je ook in zijn 'kerstgroet' al iets hebt kunnen lezen. In deze brief vertelt hij over zijn woning in Kabwe en de start van het werken bij Sportslink. Bedankt voor je interesse in het zendingswerk van Gert & Operatie Mobilisatie!



De straat waar Gert woont, via de poort kom je op het terrein. Het tweede huis van links is de woning van Gert en zijn huisgenoten.



Woning

In december is Gert verhuisd van de basis van OM naar een woning in de nabijgelegen stad Kabwe.

“De eerste 2 weken van december zijn we flink bezig geweest in ons huis. Mijn Amerikaanse huisgenoot (Andy) is nogal handig en hij heeft met mijn hulp 2 banken, 2 klerenkasten, eettafel en een keukenblad gemaakt. Het huis begint steeds meer als een thuis te voelen, al is het nog een beetje kaal. er hangt nog vrijwel niets aan de muren en we hebben nog geen gordijnen. De ontwikkeling staat op moment een beetje stil, volgende maand gaan we weer wat verder.

Begin januari is de Zuid Afrikaan Jacq bij ons in komen wonen en volgende maand komt Alfred (zie verderop) er ook bij in. We wonen dan dus met 4 mensen met 4 verschillende nationaliteiten.”

Wist je dat...

Het fruit dat hier verkrijgbaar is op de markt, is seizoensgebonden. De afgelopen twee maanden waren mango's en watermeloenen volop verkrijgbaar, nu komen er steeds meer ananassen en volgende maand verwachten we meer avocado's in de kraampjes. Appels en bananen zijn het hele jaar wel te koop. Een foto van de markt staat op de volgende pagina.

“Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.”

Handelingen 13:47 naar Jesaja 42:6

→ Als je Gert een mailtje wilt sturen, doe dat dan naar zijn persoonlijke mailadres. Een snelle manier om wat van je te laten horen; de post blijkt er toch erg lang over te doen!

Postadres Gert:

OM Zambia
Attn Gert Daling
Po. Box 81295
Kabwe, Zambia
gertdaling1@gmail.com

Thuis front team adres:

Valkenstede 31
7905 BP Hoogeveen
tftgertdaling@gmail.com

Aanmelden nieuwsbrief?

Via e-mail aan het TFT

Steunen?

Vul de responskaart in en stuur deze naar het TFT of maak een gift over naar IBAN:
NL13RABO0114232938
t.n.v. operatie mobilisatie
o.v.v. Gert Daling



Everyone
a role

what's yours?

De start bij Sportslink

“Vanaf het begin van deze maand ben ik echt begonnen bij OM Zambia. De start was een beetje sloom bij Sportslink, maar langzamerhand komen we op gang. Ik ga samenwerken met een Zambiaan, Alfred, die hier al langer werkt. Op verschillende plekken in een dorp rondom Kabwe heeft hij groepen gestart waar ze sporten en andere spellen doen. Hij gaat dan ook in gesprek met de kinderen en tieners en ze doen een bijbelstudie. Ook heeft hij een voetbalteam gestart, en als er voor dat team iets nodig is, bijvoorbeeld shirtjes of een bal, dan werken ze er met z'n allen voor. Zo worden ze zelf verantwoordelijk voor hun spullen en kan het team ook door gaan als hij er niet is.

Voor mij is dit ook een echt goede manier om de kinderen en tieners verder te brengen. Als je hier bent merk je echt hoeveel invloed 80 jaar zending heeft gehad op de cultuur. Vooral door het verleden toen zendelingen met erg veel geld kwamen en veel dingen weg gaven, dat heeft de mensen erg afhankelijk gemaakt. Zambianen nemen zelf (uitzonderingen daargelaten) moeilijk het initiatief en veel mensen kijken wat er te halen valt bij westerlingen, door bijvoorbeeld je tassen te dragen in de supermarkt en vervolgens om iets te vragen. Je ziet het verder hier in Kabwe dat veel grotere winkels en restaurants door Indiërs of Libanezen word gerund, en niet door Zambianen.

Daarom hoop ik dat ik de mogelijkheid krijg door middel van sport om de jongens zelf het initiatief te laten nemen, ook al gaat het dan niet zo snel als ik wil, en hen te laten ervaren dat wanneer ze ergens aan gaan werken dat ze ook iets kunnen bereiken. Ik wil niet zeggen dat het verkeerd is om de mensen hier iets geven, ik heb hier ook al wat mensen geholpen. Maar het is zeker goed om ze zelf aan iets te laten werken, dat helpt hen op de lange termijn verder.

Samen met Alfred, hoop ik meer op te gaan zetten. Vlak naast ons huis is een voetbalveld, hier willen we in ieder geval wat starten. Zo komen we ook in aanraking met de mensen uit de buurt. Alfred zit nu een paar dagen met een team van OM in Tanzania waar de Logos Hope (OM schip) op dit moment is. 5 februari komt hij weer terug en kunnen we verder de plannen gaan uitwerken.

Daarnaast ben ik binnen Sportslink verantwoordelijk voor voorraad, evenementen, de website en facebook en zijn we bezig met een nieuw voetbalveld op de basis. En in de vrije uurtjes tussendoor heb ik de afgelopen dagen wat geholpen met de computers aangezien ik de enige ICT-er ben hier. Ook die kennis kan ik hier gebruiken om te helpen.”



Zicht op
de markt

Bedankt voor je betrokkenheid!

Volg het actuele nieuws ook via
Facebook: Gert in Zambia

